



Tivedskändis

Jag heter: Monica Bergerstedt

Min åldern är: 64 år

Jag bor i: Kopparhult

Sedan: sedan 1987

Vad gjorde mig till en Tivedskändis? 😊 Det är nog mest att jag var en av fyra som startade upp Sannerudsmarken 1997 och drev den de följande 10 åren. Arbetade även i Projektet "Dialog Tiveden" 2010-2012 där en hel del kontakt togs med boende och företagare i området för att utveckla och samordna turismen. Också varit med och startat upp "Ridleder Tiveden" där jag tagit kontakt med "många" markägare för att få till de ridleder som finns idag.



Vad jag mest gillar av att bo här / såhär är: Det är naturen så klart och människorna som bor här. Att jag kan ha hästar runt omkring mig.

I det dagliga livet gör jag mest/jobbar jag som: Jag är pensionär sedan 1 år tillbaka och är mycket med hästarna och ute i naturen. Brinner för att bevara gamla vägar och stigar i skogen. Ofta har det en gång i tiden körts med häst och vagn där.

Man kan väcka mig mitt i natten för: Att gå ut och titta på vacker stjärnhimmel en stund.

Min favorit mat är: Indiska mat gärna från Restaurangen i Mariestad eller i Skövde.

Den här filmen måste man se: The boy who harnessed the wind.

Bästa boken att läsa är: "Inte utan min dotter"

Min största blunder någonsin är att jag: Kommer ej ihåg. Tack o lov glömmar man sådant.

På skolan var mitt favo-ämne: Matte, fysik och teckning.

Den vackraste händelsen i mitt liv hittills är: Förutom födelsen av mina barn så lever jag i de vackraste händelserna varje dag i min trädgård, när rosor och annat blommor som mest. Och när jag får se alla färggranna solnedgångar gå ner över Unden.

Jag gillar att dricka: Kaffe, the och ett glas rött till kryddad mat.

Jag drömmer om: FRED, och en värld utan svält och korruption.

Högst upp på min bucket list står: Att någon gång kunna rida (galoppera) på lång havsstrand. Allt annat har jag redan förverkligat på min bucket list.

Vad jag ogillar, hatar, är: Korruption, girighet, oärlighet.

Jag beundrar: Min man. Sedan de som orkar kämpa för en bättre värld.

När jag tittar på tv då är det mest: Nyheter och dokumentärer. Husprogram.

Jag tycker det vackraste (vilda) djur är: Alla vilda kattdjur är vackra.

Mitt favorit land att semestra: Vill gärna åka till Italien igen.

Mitt livsmotto är: Det ordnar sig alltid. (Allt går inte som man tänkt, men det blir bra ändå.)

Vem tycker du att det ska intervjuas i nästa Tivedsnytt? Ylva Johansson 😊